



roman

Uitzien naar een nieuwe wereld,

Cathy Gohlke;

uitg. Den Hertog, Houten, 2013; ISBN 978 90 331 2590 4; 526 blz.; € 24,90.

tekst Anne-Minke Hakvoort

Mensenhandel is een verschijnsel van alle tijden. "Uitzien naar een nieuwe wereld" toont aan dat ook rond 1900 de mensenhandel bloeide. Vooral kwetsbare en alleenstaande vrouwen waren het slachtoffer van deze kwade praktijken.

Het verhaal start in 1910, wanneer Maureen samen met haar zusje Katy Rose als immigrant aankomt in New York. Haar enige bezit is een oude brief van haar vader, waarin staat dat hij ooit het leven gered heeft van de rijke kolonel Wakefield. De Wakefields willen niets met haar te maken hebben en Maureen vindt een baantje bij Darcy's, een bekend warenhuis. Ze ontdekt dat niets is wat het lijkt. Jonge meisjes krijgen promotie op een hogere etage in de winkel, verdwijnen plotseling en zijn daarna

niet meer te traceren. Maureen probeert te achterhalen wie deze meisjes meeneemt. Ze stuit op een smokkelbende die vrouwen onder afschuwelijke omstandigheden gevangen houdt en verhandelt. Is er een manier om de handel in blanke vrouwen tot staan te brengen?

Op een zeer uitvoerige manier laat de Amerikaanse schrijfster iets zien van de schrijnende omstandigheden waarin immigranten aan het begin van de twintigste eeuw verkeerden. Ze tekent de grote stad New York in al zijn armoede, de gegoede burgers die veel macht hadden en de heersende mentaliteit. Een mooie leidraad in het verhaal is de vraag van dominee Charles Sheldon: „Wat zou Jezus doen?” De hoofdpersonen zoeken naar een praktisch antwoord op deze vraag in hun strijd tegen slavernij.